



SOMMAREN ÄR KORT...

VÅR NYA ORDFÖRANDE I INTRESSEFÖRENINGEN

heter Sven Hedly, som har varit på Tjörnekalv i sextio år. Hans föräldrar köpte huset på Tjörnekalv på auktion 1951 och med undantag för ett par år med värnplikt och studier har Sven spenderat åtminstone några veckor på ön varje sommar sedan dess.

– Vad är det bästa med Tjörnekalv?

Det bästa är förstås att det är en härlig ö, med fin natur och härliga salta bad, men jag vill också nämna byandan! Vi har tyvärr haft bekymmer med ombyggnaden av vårt hus (fuskbygge) och trots att det gått flera år har vi ännu inte fått rätsida på det. För ett tag sedan kom några andra öbor och erbjöd sitt kunnande och sin tid för att hjälpa oss att åtminstone få lite ordning på något rum. Att få befinna sig på en plats med så fina människor och med sådan gemenskap är fantastiskt. Både Birgitta och jag blev så rörda av detta erbjudande att tårarna rann på oss båda.

– Vilka frågor är viktiga för dig i intresseföreningen det närmaste?

Det känns viktigt att sopherteringen fungerar. Vi ska ha kontakt med kommunen om hur vi på bästa sätt ska lösa det. Jag kommer också att engagera mig i färjetrafiken. Vi behöver få ordning på färjeläget så att det går att komma hit även med rullstol samt att även ha en fortsatt dialog för en bättre turlista. Det är också viktigt att försöka få samtliga fastigheter på ön att vara med i föreningen och solidariskt stödja våra aktiviteter. Det ser jag som mina huvuduppgifter det kommande året, men man vet aldrig vad som dyker upp!

Intervju av Tove Sjöberg

NYA I STYRELSEN

Ulrika Burman

Kommer från Partille. Har köpt ett sommarhus på Tjörnekalv i augusti 2011, tillsammans med maken Mikael och sönerna Marcus och Jacob.

Vad gör du när du inte är på Tjörnekalv?

Arbetar med hotellinredning.

Lisette Sundberg

Har spenderat somrarna på Tjörnekalv sen hon var liten. Köpte hus sommarens 2008 tillsammans med sin man Tommy och barnen Isabelle, Otto och Harriet.

Vad gör du när du inte är på Tjörnekalv?

Är mammaledig för närvarande.

Tove Sjöberg – ny i Kalvebladets redaktion

Bor i Göteborg och har sommarhus ute i väster tillsammans med familjen. Morföräldrarna började bygga huset redan på 60-talet. Snart är det förhoppningsvis färdigt!

Vad gör du när du inte är på Tjörnekalv?

Jag är jurist och arbetar med upphandling på Göteborgs universitet.



...OCH MYCKET REGNAT BORT

ANSVARIG UTGIVARE

Sven Hedly

REDAKTION – DIGITALORIGINAL & TEXT

Viera Larsson & Tove Sjöberg

HEMSIDA

Berth Danermark

TRYCK

Boab Tryckeri, Skärhamn



I huvudet på en valberedare

Efter dryga 15 år i Intresseföreningens tjänst lämnar jag över uppdraget att finna nya kandidater till styrelsen till Tom Sellberg & Berth Danermark under ledning av Tommy Johansson. Uppropet om engagemang i styrelse och till andra uppgifter har gjort att ett antal har trätt fram och sagt att de vill hjälpa till, detta värmer ett valberedarehjärta och bådår gott inför framtiden.

- Till ny ordförande valdes Sven Hedly, vi tackar Berth för de år han har varit aktiv i styrelsen.
- Kassör är Birgitta Zetterlund.
- Ledamöter sedan tidigare är Christina Svensson, Peter Magnusson, Ingemar Lindoff.
- Niklas Gadd har som ledamot hjälpt till i många projekt genom åren, stort tack.
- Nya ledamöter är Lisette Sundberg och Ulrika Burman.
- »Blå huset« åtog sig att hjälpa Elisabeth Sjöberg med revisorsuppdraget. Tack Björn och Tore.
- Som redaktör har vi nöjet att presentera Tove Sjöberg. Skicka gärna idéer och artiklar till henne eller till Viera Larsson, som är kvar i redaktionen.
- Inger Öhrn hjälper styrelsen med det ena och det andra.
- Ann-Britt Langre Johansson tar hand om planteringar mm.
- David Johansson finns till hands och flera andra har meddelat att de ställer upp när det behövs.

Att engagera våra tonåringar och ungdommar är viktigt och vi tackar speciellt de tappra DJ's som trotsade kyla och regn på midsommar och till slut fick igång dansen i hamnen. Vi ses på nästa röjning!

Hur är det på Tjörnekalv på vintern? Kan vi föreställa oss hur ser det ut här när det blåser och kylan är svår?

Monas intressanta berättelsen skulle ha publicerats i utgåvan nummer 19/2012 – redan vid midsommar. Men, tyvärr har vi missat den... Vi ber Mona om ursäkt. Läs berättelsen nu i stället.



STORMARNA

VINTERN 2011–12

DET HAR VÄL INTE UNDGÅTT NÅGON att den gångna vintern har varit ovanligt blåsig. Det ställde till mycket besvär för många på Tjörnekalv. Bl.a. blåste Perssons brygga sönder. En och annan takpanna har blåst ner. Dörrar och fönster blåste upp bl.a.

Men värst var det nog när färjan inte kunde gå. Vi här på Tjörnekalv var ändå rätt privilegierade. Färjan gick nämligen mellan Rönnäng och Tjörnekalv.

På 1:a advent stod färjan still mellan kl. 13.00 och 23.00. Åstols- och Dyröborna som varit i kyrkan fick sitta på färjan timme efter timme. De vågade inte lämna färjan IFALL att den skulle kunna gå. Men det lär visst ha varit så att passagerarna gick ifrån färjan en stund och gick upp till församlingshemmet där de fick litet mat.

Den 9:e december blåste det 35 m/sek. Då gick naturligtvis inte färjan till

Åstol och Dyrön. Den dagen arbetade jag på vårdcentralen. Jag gick därifrån till Ewe som var på Lilldalshemmet. När jag precis kom dit ringde Ann-Britt. Hon stod på färjan och skulle åka över.

– Men Mona då. Var är hon? Hon åkte över i morse. Hon skall väl hem?, hade Börje på färjan sagt. (Dom håller reda på oss.) Men jag kunde inte åka hem just då.

Färjan kunde inte åka så ofta som den skulle. Det var svårt att lägga till vid Kalvens brygga vid den vinden. Det blev så'n avdrift.

När jag så småningom kom ner till Rönnäng höll man på att evakuera färjan. Ingvar ville åka ut i gattet för att se om de kunde gå ut. Men först satte de över oss.

Vattennivån var 1,5 m över normal vattennivå. Alltså! En och en halv METER! Hur skall jag kunna komma

av färjan? Rampen, trappan och soffan hade blåst i sjön. Men Robert och Sune stod på bryggan. En arm om var hals. Så lyftes jag ner. Men... De är långa och jag är kort. »Pang« sa det i min rygg när jag hamnade på bryggan. Men det gick bra. Jag överlevde.

Senare hörde jag att färjan inte kunde gå till de andra öarna förrän vid 23-tiden.

Efter förödelserna gick Robert runt som en liten hustomte och rättade till det som behövde rättas till. Han klättrade upp på tak för att lägga tegelpannor tillrätta. Han klättrade upp på balkonger för att stänga balkongdörrar. Han gick in i hus för att stänga fönster. Dessutom var han tvungen att rädda flera båtar som legat på Saan och höll på att flyta iväg.

Mona Runfors Mattsson

FRÅN ETT FÅGELPERSPEKTIV

Kalle koltrast, Pelle gråsparv, Broder kråka, Gunnar grävling och katten Findus



HÖGT UPP I

KASTANJEN, ja faktiskt på allra högsta grenen där det svajar som mest, där svalkar det skönt. Utsikten är vidunderlig och himlen skiftar i rosa, grått och blått när solen närmar sig horisonten långt in bakom Rönnängsbergen.

KALLE KOLTRAST putsar den gula näbben i vingvecket bakom nacken. Hmm... skönt. Två flugor på smällen samtidigt – näbben blir skinande ren och ohhh så skönt att klia lite. Kalle sväljer, klarar strupen och tar sats inför morgonreveljen... drrrrriiiiillllliiddrrrrillll... Det rister lite i slånärbuskarna men ingen större reaktion.

– Men, jag är väl inte för tidig? Mellan vingen och klon – klockan måste väl ändå vara fem? Nytt försök... drrrrriiiiillllliiddrrrrillll... .

Grenen svajar till oroväckande och Kalle flyr brådstörtat över till körsbärsträdets högsta topp. Han vänder sig förskräckt mot kastanjen och ser **BRODER KRÅKA** blänga ilsket. ...kraakraakraaa...

– Vad håller du på med ska du väcka allt och alla innan solen gått upp.

Broder kråka sänker huvudet och stöter fram sitt ...kraakraakraaa... igen och igen och igen, trampar otåligt med sitt gråa ben, vänder ryggen mot vinden så fjädrarna står rätt ut. Han är irriterad och grinig. Han gillar inte att få sömnen rubbad.

Priiii...priiii...priiii... – Vad är det som vingar?, undrar **PELLE GRÅSPARV** där han oroligt gömmer sig mellan jasminträdets täta grenar.

– Det är Kalle som är alldeles för morgonpig, svarar Broder kråka och blickar uttråkat ner över trädgården.

– Vid alla mina fjädrars moder, är det inte Gunnar grävling som är ute och traskar så här tidigt på morgonen. ... kraakraakraaa... ha... ha... akta dig för burens... ha... ha...!

– ...gruff...hm...bummgrumfmm... har annat för mig än att leta burmat..., svarar **GUNNAR GRÄVLING** när han sakta och makligt lufsar förbi den stålgrå mackapären som har lämnats framför

hans favoritställe. Det luktar gott från den gröna behållaren. Gunnar stoppar ner trynet i marken och känner den godmliga jordsmaken blandat med rötter och närvaron av larver. Dessa gula feta smaskiga små varelser som han skulle kunna böka upp hela Kalven för. Han närmar sig den gröna komposten och känner kåldoft som får håret att resa sig på ryggen av välbehag.

– ...kraakraakraaa... ha...ha... försök att ta dig in där om du kan ...ha...ha... Broder kråka har nu flaxat närmare och sitter alldeles ovanför Gunnars huvud i den stora alen och följer utvecklingen med spänning. Det ligger en stor grå hålsten längst upp på locket till komposten. Den har antagligen inte placerats där för att någon behöver styrketräning. Broder lägger huvudet på sned... – ... kraakraakraaa... vill du ha hjälp...?

– ...gruff...hm...bummgrumfmm... gör dig inte lustig, Gunnar grävling tar sats, han vet att det går. Han har gjort det förr. Han ska visa den där brednåbbiga Broder kråka en gång för alla! Han sänker huvudet och tar sats.

Tja, det går inte så fort, det gör ju inte det när grävlingar tar sats, men med sänkt huvud och kroppen som insats får han i alla fall det gröna monstret att röra sig lite. Han backar och gör om det hela. Den stora grå stenen på toppen av komposten rör sig nu oroväckande, den balanserar på kanten, svajar till innan den slutligen ramlar ner med ett brak. Det var precis så att Gunnar hann undan med sitt vänstra framben.

– ...gruff...hm...bummgrumfmm... vad sa du nu va..., Gunnar hämtade andan en liten stund, sneglade på Broder och tog sedan sats, sköt ifrån med bakbenen och tog ett för att vara grävling vigt skutt upp på kompostens topp. Han körde in trynet under locket, skådade ner, drog in de härliga dofterna innan han slutligen dök ner med hela sin lekamen och tog för sig av kompostens

smörgåsbord.

... drrrrriiiiillllliiddrrrrillll... drrrrriiiiillllliiddrrrrillll... se ner, se ner, håll i alla era ungar

– **FINDUS** är på insmyg! Findus är på insmyg! ... drrrrriiiiillllliiddrrrrillll... .

Kalle koltrast flyger mellan körsbärsträdet och jasminbusken, tillbaka till kastanjen.

– Priiii...priiii...priiii...schhhhh inte så högt, bättre vi är tysta och ser vad han gör.

Findus slickar sig om morrhåren. Tittar vaksamt över trädgården. Den svarta pälsen glänser i morgonljuset. Han stryker sig nära pionbuskarna, höjer upp den svarta svansen med den vita tippen, gnuggar rumpen mot det gamla utedas-set. Han skvätter lite – här gäller det att pinka revir. Jönsson ska minsann inte få ta hans mushål....

Men, vad nu... mjauuu... Findus hinner precis se hur Gunnar grävlingens stora kroppshydda dimper ner med en duns i komposten.

– ...mjauuuu... vad du gör det svårt för dig... mjauuuu... det finns ju massa mat på bara en kattnos avstånd... mjauu... .

Gunnar grävling är allt för upptagen och hör inte Findus. Men det gör Broder kråka, Pelle gråsparv och Kalle koltrast. De håller sina näbbar och vågar nästan inte andas när Findus smygande närmar sig den stora grå grävlingburen.

Strax innan öppningen sätter sig Findus ner, gäspar och kliar sig lite på magen. Han gör sig ingen brådska. Han är egentligen mätt, men...tja...varför inte, det ser ju rätt gott ut, det är ju ingen kattmat precis, men ändå. Han ställer sig upp och tar ett snabbt kattsprång rätt in i burens till den lockande läckerheten. PANG

– Vad nu...mjauuuu... vad var det som hände??? ...mjauuuu... .

– ...kraakraakraaa...ha ha ha... nu har du allt ställt till det för dig ... kraakraakraaa...ha ha ha, skrattade Broder kråka.

– Priiii...priiii...priiii...hi hi hi... Priiii...priiii...priiii...hi hi... den som

gapar efter mycket...hi hi.

– Pelle gråsparv skrattade så han släppte en klutt och måste hålla vingarna för magen.

Findus är instängd i grävlingburen. Han känner sig pinsamt utelämnad åt de hånande vingprydda fågelskådarna. Gunnar grävling har nu anslutit sig till skaran och studerar Findus med avsmak. –...gruff...hm...bummgrumfmm... Det vet väl varenda fyrfoting på ön att man inte ska ta mat i stålbur!

–...kraakraakraa...ha ha ha... Broder kråka sätter sig på burens tak och njuter av situationen. Han lägger huvudet på sned, tittar stint på Findus.

–där kan du sitta... kraakraakraa... ha ha ha... kanske du kan tänka över dina synder nu... hur många ägg har du satt i dig den här sommaren...

– Prriii...priii...priiii...ja, mina kusiner kunde du inte lämna ifred...priii...priii...priiii... jag fick skydda dem med näbbar och klor... Pelle gråsparv var inte sen med att stämma in i Broder kråkas banner.

Högt uppe i kastanjen blickar Kalle koltrast ut över sundet. Den gula näbben lyser och de kolsvarta fjädrarna

skimrar av solen som stigit upp över Tjörnehuvud och nu sprider sina strålar och sin värme.

Han har hört kabblet nere vid buren och betraktar Findus öde från kastanjens högsta gren.

Kalle koltrast tar i så det känns långt ut i skärtfjädrarna

–...drriiiiiiiiiiiiiidrrrrilll... svaret från Klara koltrast nere på Gullbergs tak hörs så klart och tydligt som bara Klara koltrast kan sjunga... DDDRRRAAALLLLLLLiiiiiiLLLLLAA... vad ska vi göra idag...DDDRRRRAALLLLLLLiiiiiiLLLLLAA... det finns körsbär kvar nere hos Johanssons...? ...DDDRR.

Klara tystnar tvärt när hon ser dörren till det stora vita huset öppnas och en kvinna i morgonrock och tunga gröna stövlar kommer ut på trappan. Kvinnan tittar yrvaket ner mot komposten i trädgården och stegar beslutsamt genom det daggvåta gräset. Något hade väckt henne. Kan det vara så att grävlingen har gått i fällan? Det är något där inne, men...

–Nä men, ohhh... lilla kissemiss, é de du som sitter i buren? Vad gör du där? Nu har du väl ändå gått fel, kvin-

nan skrattar gott medan hon trevar efter haspen till buren.

– Mjauuu..., Findus stirrar föröräddad på henne och tänker, ...mjau... kom igen, gör proceduren kort så jag kan komma från mina fjädrade plågoandar...

Luckan öppnas och som ett spjut lämnar Findus sin tillfälliga kattarrest.

Kvinnan suckar och konstaterar högt att det blev ingen grävling den här gången, bara en stackars katt. På vägen tillbaka lyssnar hon till koltrastens vackra drill högt uppifrån kastanjen. Hon hör hur den får svar och hur de båda fåglarna sjunger om vartannat. Det är vackert och fridfullt.

LKE



NYHETER

NYFÖDDA



Erik Langré
född 2012 07 12
Son till Andreas o
Linda Langré,
sonson till Ann-
Britt o Tommy



Niklas Johansson
född 2012 07 18
Son till Fredrik o
Worn Johansson,
Janne Hansson är
farfar

NYGIFTA



Den 14 juli
vigdes
**Christher Hedly
& Åsa Hedly
Treiberg**
i Bromma kyrka

snart NYGIFTA

Den 18 augusti
blir det bröllop
i Råda kyrka i
Mölnlycke då
**Anna
Johansson
& Anders Alfte-
nius**
gifter sig



TACK



Ett stort tack till Johan Ekstrand, Olle Birring, Eric Ekstrand och Erik Birring (från vänster) för att ni har hittat, tagit i land och återställt langgången för färjan. Det är framförallt de äldre som är jätte glada att på- och avstigning till och från färjan blir säkrare igen!

Tips för ö-livet...



Att ha hus på en ö kräver ofta lite extra planering och eftertanke. Inte minst när det gäller det vardagliga.

Då är det bra när det finns små knep att ta till för att underlätta vardagen. Man kan till exempel ringa och beställa mat från Dyröboden (ICA Nära) och få den levererad via färjan till bryggan!

För att beställa ringer du 0304-67 26 54 och berättar vad du vill beställa och kommer överens om vilken färja som passar att få det levererat med. Ring gärna med lite marginal. Betalar gör du enklast via Icakort eller överföring till Dyröbodens konto.



SOMMAR 2012

MIDSOMMAR

Dagen började med samling för kransbindning klockan 10. Majstången blev klädd och fin och dagen fortsatte med dans runt stängen, mellan vattenpö-larna. Lekarna på lekplatsen var mycket uppskattade och engagerade såväl stora som små! Efter dragning i lotteriet med några lyckliga vinnare, fortsatte kvällen så småningom med dans i midsommarregnet.

ÅRETS KRABBFISKETÄVLING

ägde rum den 28:de juli, då det regnade väldigt mycket. Men några tappra tävlande kom ändå! Tält sattes upp på lekplatsen över fiket som vi hade köpt och bakat! Det fanns 1,2,&3 pris. I och med att det bara var tre lag som deltog så fick alla lag pris. Dom glada vinnarna var team Tova som bestod av Tova Hedblom, Jacob och Jonathan Korander och Olle Karlson. På andra plats kom team Burman och på tredje plats kom dom yngsta tapp-raste tävlande team ALO (August, Lorenzo och Otto med Co.). Grattis till alla! Tack för medverkan och förbred er för nästa krabbfisketävling 2013!!!

Hälsningar Olga, Julia och Philip.



RÄTTELSE



Förre numret av Kalvebladet hade nummer 19. Men – det skulle vara 20!!! Ett **JUBILEUMSNUMMER**. Så – vi får »fira« nu, i efterhand. Det första numret gavs ut 1999 på initiativ av dåvarande ordförande Ingemar Lindoff. Vi kopierade bladet på ett blått papper, text & bilder var bara i svart. Nummer 4, under 2002 hade första och sista sidan i färg

och Ingemar ordnade utskriften. Nummer 6, sommaren 2003, var för första gången helt i färg. Året 2006 tryckte vi för första gången två nummer under samma sommar. Nu trycker vi bladet hos Boab Tryckeri i Skärhamn.

Tack, Ingemar, för att du startade Kalvebladet! Tack alla som bidrar och ser till att bladet blir till. Välkomna alla nya skribenter, fotografer och bidrags-intresserade.

Viera Larsson, med Kalvebladet sedan första nummret



KAPSEGLING

Med lagom vind för segel och en av sommarens soligaste dagar var det perfekta förutsättningar för årets omgång av »Tjörnekalv Runt«, lördagen den 21 Juli.

Tio segelbåtar deltog, sju stycken Laser, en Oslojolle, en Drake och en 806. För vissa blev turen våtare än väntat men alla passerade såväl start som mållinje inom loppet av en och en halv timma. Som segrare stod Draken med besättningen Christoffer Sellberg och Jens och Mimmi Holm. Så var fallet även förra året och av den anledningen var det också de som arrangerade dagens kappseglingstävling med prisutdelning och efterföljande festlighet på kvällen, för så väl seglare som oss landkrabbor.

Tack för en trevlig dag och gemytlig kväll.

Foto och Text: Gunilla Linhardt



TJÖRNEKALV BOULMÄSTERSKAP

avhölls i hyfsat väder och den förväntade publiktillströmningen var relativt god.

Banarbetarna hade kammat gräset snyggt, men det underkändes och ett större ogräsrensningsarbete igångsattes som sånär senarelade den nervösa starten som många lag väntade på.

Till arrangörernas lättnad fanns 16 lag antecknade (tavlan klarade inte fler !)

Som vanligt var namnrikedomen härlig på lagen:



KÖTTBOULARNA • BOULE OAK II • BAGARBERTAS BOULAR • ERIK & BOULLE • KANELBOULARNA • BOULE OAK III • ANNABOULA/TOMBOULA • BOULEMAN I • BOULEBOMPA • BOULEMAN II • BRÄNDA BOULAR • SNÖBOULARNA • BOULESHIT • SITTING BOULE • BOULEROBONG • BOULE OAK I

Arrangörerna var så nervösa att de totalt glömt baka den förväntade jordgubbstårten, men det räddades av initiativrika deltagare så att nybakta boular och muffins såldes och dryga 500 kr kunde överräckas till Intresseföreningen.

Några tänkta vinnarlag gick på ett antal snöpliga pumpor i de totalt 15 matcher som spelades. Till slut stod far och son Eriksson (Lars & Markus) på prispallen med den jämna serien 11–3 i alla sina matcher.

Sten-Åke

KALVEBLADES SPONSRAS AV Smycka/Stjärnmakarna • Gullbergs Ur Guld www.gullbergsurguld.se
TECHAB www.techab.se
Visual Communication AB www.visual.se
Wahlström & Steijner Arkitekter AB www.wahlstrom-steijner.se
VILL DU OCKSÅ sponsra Kalvebladet? Hör av dig till Sven Hedly