



KALVEBLADET FÖR 22 GÅNGEN!

När vi gav ut det första Kalvebladet 1999 så var tanken att vi skulle dels berätta vad som händer i nutid d.v.s. vad som hänt sedan senaste bladet gavs ut och även vad som kommer att hända framåt den närmaste tiden. Det fanns ytterligare en tanke som under de senaste åren kommit lite i skymundan, och det var att berätta lite om vad som hänt längre tillbaka i tiden på Tjörnekalv. Det kan t.ex. handla om de fiskebåtar som funnits på ön eller kanske en berättelse om hur skolan fungerade för alla unga som växte upp på ön under Tjörnekalvs »storhetstid«. Vi vet att det finns många på Kalven som säkert kan bidra med något som kan vara av intresse för alla som idag bor på vår underbara ö. Har ni något som ni skulle vilja dela med er av så skicka in det till Viera eller undertecknad så kommer det publiceras

i något kommande blad.

Den fråga som idag är den mest diskuterade på Tjörnekalv och troligtvis på hela Tjörn är hur den framtida färjetrafiken skall komma att se ut. Kommunen har lagt fram några olika förslag på varifrån färjan skall utgå till öarna Tjörnekalv, Åstol och Dyrön och samtliga föreningar på Tjörnekalv står bakom det remissvar som skickades in i början av året. Svaret var mycket väl underbyggt och förordade att det skulle förbli som det är idag d.v.s. att färjan skall utgå från Rönnängs brygga. Ett stort tack till den nybildade föreningen TFF (Tjörnekalvs fastboende förening) som engagerat sig i frågan.

Som vanligt kommer det under den kommande tiden hända en hel del aktiviteter som ni dels kan läsa om i kalendarier på anslagstavlan och även på vår hemsida www.tjornekalv.se.

Denna hemsida kommer att förnyas under året för att ge samtliga föreningar möjlighet att skriva om vad som avhandlas i respektive förening.

Vi vill också passa på att slå ett slag för sponsring av Kalvebladet. Det har i stort sett varit samma sponsorer sedan start och det skulle vara väldigt trevligt om fler ville bidra till produktionen av bladet.

Då det idag ofta är flera generationer/familjer som vistas i husen och vill ta del av den information som vi skickar ut från intresseföreningen går det bra att skicka in mailadress till [Christina Svensson cs.arla@comhem.se](mailto:Christina.Svensson.cs.arla@comhem.se) så uppdaterar vi intresseföreningens maillista.

Till sist vill vi önska alla en riktigt trevlig sommar med förhoppning om att den skall bli en skön avkoppling för alla på Tjörnekalv.

Styrelsen genom Ingemar Lindoff



**FOTON
FRÅN
KALVEN**



En FOTOUTSTÄLLNING? En ALMANACKA? VILL DU DELTA?
Om DU är intresserad hör av dig så snart som möjligt till Viera Larsson, viera.larsson@visual.se eller läs mera på anslagstavlorna.

KALVEBLADET SPONSRAS AV

Smycka/Stjärnurnmakarna • Gullbergs Ur Guld www.gullbergsurguld.se

TECHAB www.techab.se

Visual Communication AB www.visual.se

Wahlström & Stejner Arkitekter AB www.wahlstrom-stejner.se

VILL DU OCKSÅ sponsra Kalvebladet? Hör av dig till sven@hedly.se

ANSVARIG UTGIVARE Sven Hedly, sven@hedly.se

REDAKTION OCH DIGITALORIGINAL

Ingemar Lindoff, inglind14@gmail.com

Viera Larsson, viera.larsson@visual.se

TRYCK Boab Tryckeri, Skärhamn



Tjörnekalv från gamla album



Barngrupp från söndagsskolan framför Missionshuset på Tjörnekalv. Missionshuset byggdes någon gång i början av 1890-talet.

Alla bilder är från Sixtens album, en del fakta är hämtade från boken »Tjörnekalv under tre sekel« av Mona Axelsson & Sigvard Torgesson.



Lärarinnan Svea Jansson med några skolbarn under en snörik vinter. Svea var lärarinna på Tjörnekalv och senare i Rönnäng. Hon tjänstgjorde som lärare i 21 år.



»Jag längtar stenarna där barn jag lekt ...«

I dag är det mycket som har förändrats i barns lekar jämfört med då jag var barn. Men det som är tydligast i mina minnen är hur spännande och upplevelserik barndomen var här på vår ö, Tjörnekalv.

I minnet är naturligtvis alla vintrar kalla och snörika och somrarna är varma och fulla av sol. På vintern åkte vi skidor och kälke utför Lia och nedför klipporna och vi åkte skridskor på Vaddalsmyra och Trinnemyr. Men mest spännande var ändå »isjumpning« fram på senvintern vid islossningen. Det var en sport att ta sig på isflaken från Mjölkepal'n bort till Sundva't utan att bli alltför blöt. Min bror var en hejare på sporten, medan jag var ganska feg. Våra föräldrar hade ingen aning om vad vi sysslade med.

Det fanns många platser att utforska förknippade med myter och historier. Ka'lhaven var en öppen hage eller äng men närmast berget fanns det träd och klippformationer som var förtrollande. Vår moster berättade att där hade en pojke blivit »bergtagen« av bergtrollen – naturligtvis för att vi inte skulle leka där, men det gjorde det bara mer lockande.

Lauste Flau var vår favoritplats för att klättring där vi valde de svåraste passagera. Väl uppe sög vår nyfiken oss ner till Storemyr som enligt de gamla var bottenlös och den som ramlade i skulle aldrig komma upp igen.

Bortom Klonken sökte vi oss ofta till den stora grottan som kallas Kalve Stöva. Det berättades att den genom

en smal gång stod i förbindelse med bergen vid Lillekalv, men vi lyckades aldrig hitta den utgången. Inte särskilt modiga kröp vi in i grottan och försökte kasta sten för att se hur långt stenarna skulle fara.

I samma område finns Agestante-klämman som är en smal klippskreva eller ravin som enligt historien skulle vara den plats där fångar från Marstrands Fästning höll sig gömda när de hade rymt från fångenskapen. Där sökte vi bland stenarna för att hitta lämningar efter de historiska invånarna.

Visst fanns det många barn på Kalven och vi hade fullt upp på vår fritid, men det var ändå med särskild förväntan och glädje som man mötte sommaren och alla »badgästbarn« som tillbringade hela sommarlovet på ön. Trots att vi inte haft så mycket kontakt under vintern hade vi så mycket gemensamt att lekarna och busande var helt spontana. Våra lekar som polis och tjuv, kurrägömma och pilgömma gjorde att vi utforskade ön tillsammans. Men fokus fanns ändå i Snabbe – det var vår badplats framför andra. Som litet barn började man på sandstranden, men så snart man lärt sig simma flyttade man till Stor Snabbe med härliga klippor att dyka ifrån och klipp hållar att värma upp sig på.

Jag känner att jag är väldigt privilegierad som även idag kan återse alla dessa platser där jag lekt som barn och jag hoppas att alla barn på Tjörnekalv lär känna ön på samma sätt.

Sixten Larsson



Min barndoms resor till Tjörnekalv

Tjörnekalv från gamla album

Resorna utgick från min hemmaö Knippla, eller korrekture Källö-Knippla i Öckerö kommun i Göteborgs Norra Skärgård. Fågelvägen är avståndet mellan Knippla och Tjörnekalv ca 20 km. Det är alltså en kort resa, om det bara funnes direkta kommunikationer. Men så är det inte och har aldrig funnits.

Ändamålet med resan till Tjörnekalv var att hälsa på mormor, född 1852, änka sedan 1924, 6 barn emigrerade till USA och det 7:e, min mamma, till Knippla. På grund av de dåliga kommunikationerna blev varje resa något av ett äventyr.

Min pappa tyckte om att segla. Därför skedde söndagsresorna till Tjörnekalv ofta med vår bohusjulle. Hela familjen, 6 personer, embarkerade julen. Det var lämpligt att ha med matsäck, eftersom det var svårt att beräkna hur lång tid resan skulle ta. Eftersom vi inte kunde vänta oss att mormor skulle ha middagsmat till oss, fanns även den färdigstekta söndagssteken väl avkyld i en låda med is. Affären på Tjörnekalv hade liksom övriga affärer i landet stängt på söndagar.

Skulle man åka med reguljära förbindelser mellan Knippla och Tjörnekalv måste man åka med ångbåten från Knippla kl 6.30 på morgonen, komma till Göteborg kl. 8.30 och vänta i där till kl 14.20, då Marstrandsbolagets ångbåt avgick. Väl framme i Rönnäng efter ca 3 timmar, skulle man ta sig över till Tjörnekalv. I regel var handlar Martin Johansson med sin eka och hämtade varor vid denna båt. Då fick man lifta med honom. I annat fall fick man hoppas på att det fanns någon från Tjörnekalv, som hade ärende över till Rönnäng.

Det fanns även andra resealternativ. Det gick att ringa till fiskhamnen och efterhöra om där fanns någon båt från Tjörnekalv eller Rönnäng inne. Om så var fallet, bad man att få tala med skepparen och de allra flesta var tjäntvilliga och lade till vid Knippla och tog oss med till Tjörnekalv. Men det gick ju inte att få något exakt klockslag, när båten skulle komma. Det var bara att hålla utkik och vänta.

Pappa hade isupplag på Knippla och isen fraktades från Norge. När fraktskutan hade lossat isen på Knippla och skulle återvända till Norge kunde även dess besättning vara vänliga och ta oss med till Tjörnekalv.

Det gick också att ringa till Marstrandsbolaget i Göteborg och be dem att ångbåten skulle sakta ned farten, när den passerade mellan Knippla och Björkö. Vi fick då ro ut med en liten båt, en eka eller julle. Väl ute vid ångbåten kastades det ut en lina från ångbåten och den sattes fast i vår lilla båt. Vår lilla båt blev då liggande längsides ångbåten, dörrarna till mellandäck öppnades och vi fick efter bästa förmåga ta oss ombord. Detta sätt att resa kallades att man bordade ångbåten.

En sådan resa gjorde min mormor 1942, när hon var 90 år gammal.

Att borda ångbåten var dock en chansning. När ångbåten på sin färd från Göteborg hade passerat Hjuvik, kanske skepparen tyckte att det blåste så mycket, att han valde att gå innånför Björkö. Då hade vi bara att ro i land och konstatera att det inte blev någon resa den dagen.

Sigvard Torgersson



Fest på Tjörnekalv antagligen i Gröna viken. På festen »i det gröna« var man finklädde med slips och vit skjorta, flickorna i klänningar. Både dragspelmusik och öl bidrog säkert till en glad stämning.



Picknick i naturen då även barnen fick följa med de vuxna. Alla är finklädde, även hatten sitter på. Bilden måste ha tagits under en söndag då det var helg och ledigt. Från lördag eftermiddag kl 6 ringde man in helgen och man var ledig fram till måndag morgon.

Att bo på »Kalven«

Sitter här i min ensamhet och ser hur solen sakta sänker sig bakom molnbankarna som snabbt avlöser varandra, med bleka solstrålar däremellan. Tankarna svävar, och jag återigen inser vilken fantastisk ö vi bor på.

När jag som 12 åring 1952 första gången kom till Tjörnekalv möttes jag av några lite förlägna och nyfikna barn som undrade vad några sommargäster skulle göra här på ön.

Men det dröjde inte många minuter förrän några boende kom fram till oss och frågade om de kunde hjälpa oss med allt bagage. Och det var inte lite: vi var 6 underåriga barn, mamma, hund och allt husgeråd, kläder för oss alla såväl sommar men även för regn och lite kyligare dagar. Inte nog med detta det skulle finnas ombyte för en vistelse i 10 veckor. (Pappa hade mycket omsorgsfullt planerat sin semester någon vecka senare så att allt fans på plats när han kom till »Kalven«).

Denna oerhörda vänlighet och hjälpsamhet som vi möttes av när vi anlände till »Kalven« har visat sig bestå i generationer av »gamla Kalvare« och finns även hos nyinflyttade.

Detta bevisades återigen så sent som den 11 maj när vi två gamlingar, Birgitta och jag, kommit hit för att njuta den kommande sommaren, och därför hade massor av prylar till huset med oss.

Då jag har lite svårt att gå och dessutom bära och Birgitta ensam inte skulle klara av allt, bad jag en av alla fantastiska nya/gamla »Kalvare« om hjälp.

– Självklart hjälper vi till, säj bara till när

ni behöver hjälp så kommer vi.

När Tommy Ultman och jag hade hämtat allt från Stansvik och lossat det, olovandes, på Hanne-Lores brygga (lättaste vägen) tog Tommy ensam alla tunga saker och bar upp dem till huset, därefter skulle Birgitta och jag tillsammans, så gott vi kunde bära upp resten (massa kassar, väskor o.l.).

I vår packning ingick dessutom ett par gamla slitna fätöljer som Birgitta har tänkt renovera, men de fick inte plats i vår båt. Men som tur var, var en annan gammal »Kalvare« Gustav vid bryggan i Stansvik varför han tog dessa med sig.

Innan Birgitta och jag startade det mödosamma uppdraget att bära, gick jag ner till Gustavs sjöbod för att hämta fätöjlerna. Gustavs son och svärson bar dessa med mig i släptåg. När vi passerar Hanne-Låres sjöbod finner jag Birgitta liggandes på vägen totalt utslagen.

Allt som vi skulle bära försvann blixtnsabbt upp till huset med hjälp av Gustav och hans »söner«. Birgitta hämtades med ambulanshelikopter. Jag plockade snabbt i hopp allt som var oskyddat mot väta för att åka efter till sjukhuset.

När jag återkommer hem vid 21 tiden finner jag att någon (vet ej vem) varit hemma och ställt allt jag lämnat på gräsmattan och utanför huset, snyggt inställt under tak och insatt källaren väl skyddat, mot det annalkande regnet.

DETTA ÄR TJÖRNEKALV!

Sven Hedly

Ordförande i Intresseföreningen

NYHETER...

NYFÖDDA



My Gullberg
född 20 september 2012 är dotter till Andrea Gullberg och Magnus Lidö. My är Ingelas och Kjells tredje barnbarn.



Charline Simonsson
född 8 september 2012 är dotter till Jonna Simonsson och Jimmy Bengtsson. Morföräldrar är Eila och Peter Simonsson.



Axel Frisk
född 15 januari 2013 är son till Anna och Carl-Johan Frisk. Mormor och morfar är Airi och Claes Dahlin.



Winston Carl Jr Dahlin
född 13 juli 2012 är son till Karin Karlsson och Carl Dahlin. Farmor och morfar är Airi och Claes.



Maja Sellberg
född 29 januari 2013 är dotter till Johanna och Christoffer Sellberg. Tom och Marianne är morföräldrar.



Elsa Marie Lindoff
född 18 november 2012 är dotter till Ida Lindoff och David Hedin och lillasyster till Oscar. Mormor och morfar är Anne-Marie och Ingemar.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTEN – i Danermarks sjöbod

6 JULI

St. Tjörnekalvs Samfällighetsförening kl 10.00

St. Tjörnekalvs Hamnförening kl 11.00

12 JULI

St. Tjörnekalvs Intresseförening kl 19.00 med efterföljande mingel



Ewe Mattsson gick bort den 11 maj 2013.

Ewe, som var gift med Mona Runfors Mattsson har bott på Tjörnekalv året runt i 12 år och var innan dess sommarboende på Kalven f.o.m. 1990. Vi minns Ewe som en mycket kunnig och väldigt positiv person – Ewe lämnade ingen oberörd, han spred kärlek och glädje till oss alla. I mars 2013 fyllde han 90 år.

www.tjornekalv.se

Kalendarium 2013

är vår hemsadress. Hemsidan håller på att uppdateras och kommer snart i nytt format. På den nya sidan kommer varje förening löpande att lägga upp aktuell information. Även kalendarium kommer finnas där. Vi ska informera alla när den nya hemsidan blir klar och hur den kommer att fungera.

kommer finnas även på anslagstavlan i hamnen och i vänthuset.