



VAD KAN VARA BÄTTRE ...

... än en sommar som denna på Tjörnekalv. Väder, vattentemperatur och aktiviteter som både håller ön »öppen« och ger oss några trevliga stunder tillsammans. Midsommarfirande, årsmöten, segling runt Kalven, boulemästerskap, några rövningar, fotoutställning, visfest och sist den traditionella räkfesten. Vi hann även med en övning i brandförsvaret. Tiden bara rinner iväg och så plötsligt så skall båtarna på land, trädgårdsmöblerna ställas undan och vi börjar fundera på vad vi önskar oss i julklapp.

Tiden går väldigt fort när man har roligt och trivs med tillvaron.

På intresseföreningens årsmöte kom frågan upp om båtarna som ligger på »san« år efter år och vad som kan göras med dessa. Om ni har en båt

liggande där och inte vet vad ni skall göra med den så hör gärna av er till oss i styrelsen så kan vi tillsammans kanske hitta en bra lösning.

Sak samma gäller de optimistjollar som ligger intill lekplatsen. Om ni som äger någon av dessa vill göra sig av med den så finns det möjlighet att bidra till en aktivitet för de barn som vill lära sig att segla. Flera seglingskunniga har visat intresse att hjälpa till och dela med sig av sina seglingskunskaper.

Ni glömmer väl inte att betala in medlemsavgiften till intresseföreningen och få möjlighet att ta del av de rabatter som ni kan få hos ett flertal företag i närheten. På sista sidan hittar ni de företag som hittills finns med.

*Styrelsen Intresseföreningen,
Ingemar Lindoff*

PS

På begäran blir det en extra rövning den 4 oktober mellan kl. 10–12.

DS



Tjörnekalvs egen almanacka 2014 var uppskattad av många och vi planerar att göra en även för 2015. Fundera redan nu om DU skulle vilja ha en. Viera kommer kontakta er alla med en förfrågan/förbeställning.



KALVEBLADET SPONSRAS AV

Smycka/Stjärnumakarna • Gullbergs Ur Guld www.gullbergsurguld.se

TECHAB www.techab.se

Visual Communication AB www.visual.se

Wahlström & Steijner Arkitekter AB www.wahlstrom-steijner.se

VILL DU OCKSÅ sponsra Kalvebladet? Hör av dig till sven@hedly.se

ANSVARIG UTGIVARE Sven Hedly, sven@hedly.se

REDAKTION OCH DIGITALORIGINAL

Ingemar Lindoff, inglind14@gmail.com

Viera Larsson, viera.larsson@visual.se

TRYCK Boab Tryckeri, Skärhamn



KALVESAGA

JAG KLIVER OMBORD ...

... på färjan och märker genast att något har förändrats. Biljettautomat. Och en ung snygg gast som vikt hoppar ombord och har ordning på tampar och tåtar. Men går runt och tar betalt gör han inte. Inte som gamle Larsson. Kapten Larsson som farmor Ellen kallade honom när hon ringde för att fråga om avgångstider. Sedan skrockade hon roat och sa att man riktigt kunde höra hur han sträckte på sig när hon titulerade honom »kapten«.

På den tiden tog vi båten från Tjuvkiel. En evighetslång bussresa från Nils Erikssonsplatsen och sedan äntligen färjan. Vi satt alltid längst bak. Ute i den ibland rätt friska brisen. Fast i aktern var det nästan alltid lä. Under däck fanns också sittplatser och en kamin som brann om vintrarna. Men där var instängt och rökigt. Och inte såg man heller. Missade hamnarna och bryggorna. Visste inte om vi gått in till Hättan eller Risö. Från aktern kunde man sitta och kisa mot land som försvann allt längre bort eller vända blicken västerut mot gråa anonyma öar och böar. Ibland blåste det över tie knyck och det gungade så gött. Särskilt just innan vi lämnade fjorden och gick in i Sunt'. In i det smala gattet mellan Rönnäng och Kalven. Och det var dymmelonsdags morgon och ingen skola förrän på tisdag.



Farmor hade lagt var sitt par hemstickade tossor intill spisen. Hon trodde alltid att vi var bönnhongria och genomfrusna och förstod aldrig varför vi inte gick ner och satte oss vid kaminen på båten. Stackars ongar.

Vi slog oss ner på kökssoffan och lät oss väl smaka av den ljumma risgrynspuddingen och en sylt som var så söt att nackhåren reste sig. Efter frågestund med grundliga förhör om våra familjeförhållanden och lite allmänt prat drog vi på oss jackorna och gick ut. Kanske ett besök på dasset först? Grönmålat hukade det under ask och körsbär. Innanför den knirkande dörren var väggarna tapetserade med omslagsbilder från Hemmets Veckotidning. Sessor i hovdräkt, Martine Carol förföriskt blickande rakt in i kameran, Lennart Hyland soligt leende bakom rumpan. Farmor skämdes för att vi höll till där och lekte. Vad skulle folk tro?



–De kommer att kalla er »dassflickor«. Vi tyckte det lät rätt kul. Men vid tretton års ålder hade vi slutat leka filmisar.

Ute hade vi bara ett mål. Nerför betongtrappan och så till höger så långt det gick. Förbi Krooks och Karlssons. Eller »killarna« som vi sa då, på tröskeln till tonåren. Som om det inte fanns fler killar i världen. Bort till Wikbergs för att höra om Ann-Christine var hemma. Elsa var alltid lika glad att se oss.

Trodde vi i alla fall. Det lät så. Ny frågestund och kort sittning på kökssoffan. Lilla Mariette lekande vid bordskanten. Ibland var Kenneth där också. Hasse på väg någonstans. Han ingick i samlingen »småkillarna«.

Jag kliver iland och finner att inget har förändrats. Betongbryggan. Ett evighetsmonument. Där travade förr om åren unga män med raska steg. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Livligt diskuterande. Hillbergare, Wikbergare, Larssöner, Karlssöner. Ibland på diagonalen. Det såg lite komiskt ut.

Husen ligger kvar utefter bergen. Vägen ut mot väster. Klunken. Jag är tillbaka. Tillbaka efter fyrtiofem år och allt är så välbekant. Och så annorlunda. Lilla Mariette är vuxen. Och inte bara hon. Även hennes barn är vuxna. Gröne Viga har fått badstege och runt farmors hus ringlar en altan. Och mina egna barnbarn kan både läsa och cykla. De var inte ens påtänkta då när farmor ännu kunde hoppa i ekan och ro över till Rönnäng för att handla på Bloméns eller hälsa på Ivan. Agda är borta sedan länge liksom Bernhard som hade nån' slags matematisk specialbegåvning. Han multiplicerade fyrsiffriga tal i huvudet och vi satte honom på prov ibland. Fast vi kollade aldrig om det stämde. Det hade tagit pinsamt lång tid.

Men Ann-Christine har inte åldrats. Eller ... jo... lite då. Några skrattrynkor rikare. Mormor Ann-Christine. Hon öppnar dörrarna till sjöboden på vid gavel och vi bara står där och glör så som man ibland gör när orden inte riktigt räcker. Sjöboden har blivit gillestuga med mikrougn och diskbänk. Utsikten är sjönära. Brisen krusar vattenytan, små och stora fritidsbåtar ilar fram och tillbaka. Stansvik är en enda stor småbåtshamn med en skog av guppande master.

Jag går runt och visar mina nära och kära ett stycke av mitt liv de hitintills inte har tagit del av. De varma runda bergen, ängarna, badvikarna,

smala gångar mellan husen. Bilfritt! Inte som på Klädesholmen där vi hyr ett krypin på ett backkrön mellan två parkeringsplatser. Tiden står stilla. Minnen dyker upp bakom varje krök. Bakom varje husvägg. Det luktar likadant som då. Solvarm jord. Täng. Saltvatten. Det låter likadant som då. Trutarna, skvalpet, tystnaden – men

jag saknar knattret från de små ruffade motorbåtarna som alla hade för att kunna fiska till husbehov eller till att ragga brudar med på lördagskvällen.

När skymningen faller bjuds vi på grillad fisk på bryggan och dricker kallt vitt vin och vinden har mojnät och måsarna vilar och man vill att denna kväll aldrig ska ta slut.

Vi övernattar i sjöboden och somnar gott till vågornas stilla kluckande inunder oss.

Tack Malin! Utan dig hade inget av detta blivit av.

Ragna Larsson

Red.: Ragnas farfar som bodde i nuvarande Zetterlunds hus var bror till Sixtens far.

SOMMAR AKTIVITETER 2014



◦ I juli genomförde vi en brandövning under ledningen av KG Persson från kommunen. Vi kommer fortsätta att öva i brandförsvaret även framöver.

◦ Boule-tävlingen genomfördes i strålende sol. Vinnarna i år blev »Snö-boularna«, far och son Eriksson. Grattis!

◦ Från kappseglingen Tjörnekalv runt: Starttribunen är redo.

◦ Till fotoutställningen i Svenssons lada bidrog 14 personer med totalt 25 fotobilder.

◦ I år blev Visfesten flyttad i sista stund på grund av regn. Tack Christina och Lars för er fina lada.





Dessa butiker ger rabatt mot uppvisning av medlemskortet från vår Intresseförening:

- »XL Bygg« i Skärhamn, 15%
- »Henry Allt-i-Allt« i Rönnäng, 15%
- »Butiken UNO« i Rönnäng 10%
- »Glasmästeriet« i Stansvik, 10%
- »Blomster havet« i Rönnäng, 10%
- »Hem & Fritid« i Skärhamn, 15%
- »Klädesholmens Fisk & Skaldjur«, 15% exklusive skaldjur

Sjödrama slutade lyckligt

Föreställ er chocken när en av stugägarna i väster gick ut på terrassen och möttes av en ung främmande man. Blodet från hans fingrar och underarmar, som blandats med vattnet från hans dyngvåta kläder, rann utefter kroppen och droppade ner på terrassen. Det var minst sagt en blodig historia. Det hela mildrades inte av hans fråga: – Är du ensam hemma?

Fyra unga killar var ute i sina kajaker och överraskades av de höga vågorna och den starka vinden på västsidan av Tjörnekalv. En av killarna välte och drev in mot Lauste. På den här sidan av ön, i frisk västlig vind och med kraftiga vågorna som ligger på, kan det inte varit helt lätt att ta sig upp. Killen saknade dessutom flytväst och hade änglatur som inte slogs medvetslös mot kliporna. Fingrar och underarmar skavdes blodiga när han klamrade sig fast på de

hala berghällarna täckta med sjötulpaner, men efter mycket möda tog han sig upp och kunde söka hjälp.

Efter omplåstring och första hjälpen ringdes snabbt närmaste granen Tommy som tillsammans med Ingmar tog båten ut och började söka efter de tre andra kajakerna.

Dessa tre hade redan fått hjälp av Kustbevakningen och det hela slutade lyckligt.

De fyra kajakpaddlarna, ej hemmahörande på västkusten, var på väg från Göteborg till Smögen och redan dagen efter olyckan gav de sig ut på havet igen – en av dem saknade då fortfarande flytväst!

Lena Kilberg Eliasson



NYHETER



Ted Sellberg
föddes på midsommarafton, den 21 juni 2014, barn till Pontus och Annie Sellberg, barnbarn till Marianne och Tom Sellberg.



Siri Karin Linnéa Wahlström
född 7 februari, dotter till Charlotte Brännström & Robin Wahlström, barnbarn till Lena Steijner & Jürgen Wahlström.



Liselotte och Niklas Gadd
gifte sig den 31 maj i Rönnängs kyrka.



SJUKVÅRDSUTBILDADE
PERSONER på S:t Tjörnekalv

Mona Runfors
tel 0304-672822

Pia Johansson
tel 0304-672490

Lisbeth Hansson
tel 0700-823527

Johan Appelqvist (Dahlin)

Lena Welin

Lena Öhrn



Appen »Rädda hjärtat« kan man ladda ner gratis i mobilen. Där finns information om hjärt-lung räddningen (HLR) och hjärtstartare och även en bruksanvisning som man kan följa när man utför räddningen.

Alla medlemmar kommer informeras när en planerad UTBILDNING i HLR kommer att ske.



Christer Öhrn, som avgick som kassör i både Samfällighetsföreningen och Hamnföreningen avtackades för sina högt uppskattade insatser.

www.tjornekalv.se

MEDLEMSAVGIFT 2014–2015: 200 kr/person alt 400/hushåll eller ett frivilligt belopp utöver detta. Betalas till: Bg 5473-6681