



KALVEBLADET NUMMER 26, ÅRGÅNG 17

JA, SÅ LÄNGE har vi faktiskt hållit på med att producera Kalvebladet och förhoppningsvis skall det bli många ytterligare utgåvor. Som vi skrev i bladet 2013 så är det väldigt trevligt om någon av er som bor på ön vill bidra med reportage i bladet. Två sådana trevliga inslag hittar ni i denna utgåva.

Vid årsmötet 2014 kom det önskemål om att vi skulle försöka minimera antal rådjur på Kalven. Det är tyvärr inte så enkelt då dessa tar sig över från fastlandet väldigt frekvent enligt jakträttsinnehavarna. Man har enligt uppgift under vintern skjutit av 7 stycken men det lär finnas minst lika många kvar på ön.

Det finns sedan förra året en hjärtstartare nere i vänthallen och för att kunna använda denna så behöver vi få en utbildning på hur den fungerar. En sådan är planerad att hållas på söndag efter midsommarafton, vi återkommer om tid och plats. Max antal deltagare är 30 stycken och anmälan gör ni på lista som kommer att sättas upp i vänthallen.

I sommar är det återigen dags för en hantverksutställning på ön den 17–19 juli. Det är fritt fram för alla med dessa talanger att delta. Sak samma gäller visfesten i slutet av juli, vill du sjunga eller spela så läs på sista sidan på bladet hur du anmäler dig till dessa evenemang.

Vi har inhandlat en ny åkgräsklippare under våren. Om någon är spekulant på den gamla så finns den till salu för en billig penning. Vi vill samtidigt passa på att påminna om att intresseföreningen har bord och stolar man kan hyra. Vi har även en rejäl högtalare där man trådlöst spelar musik från telefon, dator eller surfplatta. Det finns mikrofon och även möjlighet att ansluta en gitarr till högtalaren.

Till sist vill vi önska alla en riktigt skön vistelse på vår underbara ö och hoppas att vi får en skön sommar.

Hälsningar från styrelsen genom

Ingemar



Ida Eliasson har fotograferat den här magiska bilden i april i 2015. Något för almanacka 2016! Tema för almanacka 2016 är: »VATTEN«.

ALMANACKA
2016



TJÖRNEKALVS EGEN ALMANACKA 2015
var återigen uppskattad och vi planerar att göra en även för 2016.
Fundera redan nu om DU vill bidra men en bild.
Viera kommer kontakta er alla med en förfrågan och förbeställning.

KALVEBLADET SPONSRAS AV

Smycka/Stjärnurnmakarna • Gullbergs Ur Guld www.gullbergsurguld.se
TECHAB www.techab.se
Visual Communication AB www.visual.se
Wahlström & Steijner Arkitekter AB www.wahlstrom-steijner.se
VILL DU OCKSÅ sponsra Kalvebladet? Hör av dig till sven@hedly.se

ANSVARIG UTGIVARE Sven Hedly, sven@hedly.se
REDAKTION OCH DIGITALORIGINAL
Ingemar Lindoff, inglind14@gmail.com
Viera Larsson, viera.larsson@visual.se
TRYCK Boab Tryckeri, Skärhamn





FÖRSTA MÖTET MED KALVEN

DET BÖRJADE REDAN DAGEN
EFTER jag kom hem från BB. Min syster Anne och hennes tre barn Cecilia, Kajsa och Oskar var på besök för att titta på sin systerdotter och kusin. Charlotte var bara en vecka gammal när storasyster Ida stolt visade upp sin syster »Lot«. Det pratades om ditt och datt när jag plötsligt hörde min syster fråga – Och när ska ni titta på tomten då?

– Tomten?, undrade jag och sneglade på Sten-Åke.

Min syster såg lite generad och förvirrad ut och frågade uppfordrande – Sten-Åke! Har du inte sagt något till Lena?!!

Det händer något med alla män när vi kvinnor ska föda barn. Det är som ett oväntat uppvaknande och tid för projekt och självförverkligande. Då ska de helt huvudstupa iväg och köpa en ny större bil, bygga garage eller som den här gången; leta tomt för att sätta igång ett byggprojekt.

Nej, Sten-Åke hade inte sagt något till mig om tomten hade han blivit visad under en tidig vårseglats! Den låg högt upp på Tjörnekalv, ön som han tidigare bara passerat med båt men som han nu inte kunde släppa med tanken.

Hans entusiasm går inte att klä i

ord. Armarna räckte inte till när han målande berättade om tomten och öns skönhet. »Sundet« beskrev han så jag minst trodde det var en sandstrand »à la Tylösand«. Sagt och gjort, det fanns inget att be för, det var bara att plocka ihop pick och pack (blöjor, nappar, nallar, mellanmål, barnmatsburk, pick-nick till mig och Sten-Åke, dricka, frukt etc etc, tja – och bröstmjölken hade jag ju med mig) och följa med och titta på denna fantastiska ö.

Det var stekhet, 32 grader i skuggan. Vi parkerade nere vid Rönnängs Brygga, vid Vadbinderiet (yes! på den tiden fanns det fortfarande parkeringsplatser att hitta).

Vi bordade »Tjörn« som tog oss den korta sträckan över vattnet till Tjörnekalv.

Svettiga, trötta och törstiga efter en låång resa från Göteborg stod vi så äntligen på kajen.

– Kom, den här vägen är det, Sten-Åke gjorde fortfarande vad han kunde för att hålla ångan och entusiasmen uppe.

Jag vet inte vem som var varmast Ida eller jag. Men båda tyckte att det var väldigt långt att gå från hamnen upp till huset. När vi kom till trappan vid Ingrid Rönnes hus kände jag

bara att »detta är för mycket« och någon husgrund kunde jag ännu inte se. Vilket kanske inte var så konstigt eftersom det var en nerbrunnen ruin som jag efter 23 branta trappsteg skulle komma upp till.

– ... och här tänkte jag att man skulle komma in och om vi bygger två plan ... utsikt ... Det kommer att bli fantastiskt om vi ...

Sten-Åke malde på, allt medan jag försökte hålla humöret uppe på Ida och lugna lilla Charlotte som nu började bli hungrig. Han styrde familjen till trädgården. Här var lugnt och stilla och än varmare än det varit på vägen upp. Gräset och brännässlorna nådde upp till midjan på mig och upp till huvudet på Ida. Det var inte helt enkelt att ta sig fram för barn och med barnvagn! Men någonstans mellan päron- äpple- körsbärs- och plommonträd kunde man skönja att det var en vacker trädgård insprängd i en klyfta av bohuslänsk granit.

Kanske det var någonstans här, som jag insåg att detta var något alldeles speciellt.

Nu var barnen i upplösningstillstånd. Ida grät, Charlotte grät och själv ville jag bara ner till vattnet för att få ett svalkande bad. Sten-Åke, nu med lite mer dämpad entusiasm, tog oss vidare genom trädgården och

till stigen som skulle ta oss till »stranden«. Efter en varm promenad och klättrande nerför slänten som leder till Sundet kom vi fram till en strand. Hmm ... halvkul, den låg mitt emot Rönnängs brygga och såg inte riktigt ut som stranden i Tylösand! Nåväl, det glittrande vattnet såg inbjudande ut och jag hittade en sten där jag kunde lägga ifrån mig alla prylar och vår picknick.

Den befriande känslan av sand mellan tårna och att äntligen låta vattnet svalka mina svullna fötter varade inte länge. Min vandring ut i vattnet gick inte långt. Sakta men säkert sjönk fötterna djupare och djupare ner, i gytta! Det är inte sant tänkte jag, det går inte att bada här, det är bara gytta.

Något grinig och irriterad över Sten-Åkes lätta överdrift av denna fantastiska strand, gick jag tillbaka

och packade istället upp maten.

Under tiden hade Ida satt sig i sanden och låtit sig lugnas av att hon snart skulle få lite kyckling och en macka. Då inträffade det som bara inte fick hända. Hon hade satt sig där rödmyrorna hade sitt tillhåll och gjort sina gångar. Om hon var ledsen redan innan så var hon nu otröstlig. Vi insåg snabbt att här blir det inget bad och ingen mat, så det var bara att packa och börja den varma vandringen tillbaka.

Tänk om vi vetat att det bara saknades ytterligare 25 meter tills vi hade varit på ett av Tjörnekalvs mest besökta badställen, där det bjuds på kristallklart vatten med både bad och sandstrand för de små.

I bilen hem var Sten-Åke ganska tyst. Väl hemma och när barnen så småningom kommit i säng frågade han

försiktigt

– Vad tycker du, det var inget bra va – ... ?

Efter en lång suck och många tankar som gick genom huvudet lät jag honom förstå att trädgården var helt fantastisk och att till och med jag kunde se möjligheterna med tomten. Även om jag hade svårt att se ett färdigt hus framför mig.

Ett år senare, den 1 juni 1992, en somrardag när den är som vackrast. Det doftade av syrén och av nyklippt gräs. Naturen lyste intensivt grönt och havet låg som en spegel – inte en krusning – och med 30 grader i luften. Vi kunde inte prickat in en bättre dag eller en bättre vecka för ett helikopterlyft av vårt hus till Tjörnekalv.

Lena KE

Historien om en tavla

Denna tavla har min (ingifta) moster Ingrid Krook målat. Hon målade den 1945 och gav den till min morbror Egron Krook i förlovningspresent.

Var och en kan ju se vad den föreställer. En del av husen och sjöbodarna finns ju fortfarande kvar. Lägg märke till vattnet längst fram. Den stora sjöboden mitt i bild var Martin Johanssons affär. Där kunde jag köpa en strut karameller för 3 öre.

Affären brann ner i september eller oktober 1946. Den sommaren hade familjen Gadd tillbragt sin första sommar på Kalven. Vid tiden för branden var Bibbi ensam med Ulf och Pia (Niklas var ju inte född) i deras stuga. Plötsligt kunde inte Bibbi få mat. KA var i stan och jobbade.

Jaa vad gör man då? Bibbi hade ingen telefon. KA hade ingen telefon. Då fick Bibbi gå till Martina som hade telefonstation. Bibbi ringde till mjölkkaffären i stan och bad dom lägga en lapp i KA:s brevlåda. Bibbi fick be KA att han skulle hämta henne och barnen. Vilket han naturligtvis gjorde.



Så småningom byggde Martin Johansson en ny affär. Den låg i det huset som Gissin och Stillefors har nu.

Plötsligt kostade karamellstruten 5 öre.

Mona Krook

Tavlan målad på Kalven mot gamla handelsboden är målad av Ingrid Krook 1945. Ingrid var då ännu inte gift utan hette Gustavsson.



DESSA BUTIKER GER RABATT mot uppvisning av medlemskortet 2015. Rabatterna gäller exkl. kampanjerbjudanden.

»XL Bygg« i Skärhamn, 15%

»Henry Allt-i-Allt« i Rönnäng, 15%

»Butiken UNO« i Rönnäng, 10%

»Glasmästeriet« i Stansvik, 10%

»Klädesholmens Fisk & Skaldjur«, 15%, exklusive skaldjur

»Hjalmar Olsson« i Bleket, 15%

PS Ett nytt medlemskort 2016 kommer delas ut efter betald årsavgift. DS

Hantverksutställning i »Svenssons lada«

17–19 juli

Vill du vara med
hör av dig till
Christina Svensson

BOKA redan idag!

- Gemensamhetsdagen 8 juli
- Visafton 25 juli
- Hantverksutställning 17–19 juli
- Räkfest 8 augusti
- Röjning 29 juli

Kalendarium 2015 kommer finnas på anslags-tavlan i hamnen och i vänthuset.

VISAFTON 25 juli

Alla är välkomna att uppträda!
Anmälningar hos Inger Öhrn



NYHETER



Anton Alftenius föddes den 13 januari 2015, barn till Anna och Anders Alftenius, barnbarn till Ann-Britt och Tommy Johansson.



Moa Gullberg/Lidö föddes den 16 maj 2015, barn till Andrea Gullberg och Magnus Lidö, barnbarn till Ingela och Kjell Gullberg.

Ebba Grez Dolve och Michael Wikberg vigdes den 14 mars 2015.



Elin och Marcus Waserbrot vigdes den 23 maj 2015.



Mona Runfors Mattsson har bytt efternamn och heter numera **Krook**.



sjukvårdsut- BILDADE PERSONER PÅ S:t TJÖRNEKALV

Mona Krook
tel 0304-672822

Pia Johansson
tel 0304-672490

Lisbeth Hansson
tel 0700-823527

Johan Appelqvist (Dahlin)

Lena Wedlin

Lena Öhrn

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTEN

LÖRDAG 4 JULI

i Danermarks sjöbod

- St. Tjärnekalvs Samfällighetsförening kl 10.00
- St. Tjärnekalvs Hamnförening kl 11.00

FREDAG 10 JULI

i Svenssons Lada

- St. Tjärnekalvs Intresseförening kl 19.00 med efterföljande mingel

MEDLEMSAVGIFT 2014–2015

200 kr/person alt 400/hushåll eller ett frivilligt belopp utöver detta. Betalas till Bg 5473-6681