



ÄNNU EN SOMMAR MED CORONA

Under det senaste året har vi inte saknat samtalsämne. På TV och i radion så har det handlat om Corona. Har man träffat sina grannar eller andra personer så har man pratat om Corona. Corona har till och med överträffat samtalen om vädret.

Men egentligen är det inte så konstigt eftersom Corona har inkräktat på stora delar av våra liv. Vad vi får göra, vem vi får träffa och så vidare. Precis idag sa man på rapport att från den 1 juni så får man vara 50 personer istället för 8. Det känns väldigt bra!

Kanske kan den här sommaren på Tjörnekalv bli en »nästan« normal sommar. Senast jag var på Kalven gick jag som vanligt »rundan« med min hund. Jag kom från den sankastigen och tittade ut över fotbollsplanen som var helt gul utav maskrosor. Det var så fint så jag stannade till och njöt av utsikten och just då fick jag syn på en räv längst bort på planen bland alla maskrosor. Vi stod och tittade på varandra några sekunder sen smet räven iväg. Det var som en tavla, men som vanligt låg min telefon hemma. Men som tur var så märkte min hund ingenting.

Varje gång vi har röjning på Kalven blir jag lika glad över att det kommer så många som vill hjälpa till. Det är härligt att se.

Men vi har ju alla det gemensamt att vi vill att vår ö ska vara fin och vara till glädje för alla som vistas här. Ni som var med på röjningen i juli förra året minns säkert det stora hjärtat på himlen som en pilot gjort med sitt flygplan. Tänk om man kunde beställa ett sådant hjärta varje gång vi har röjning.

*Stora Tjörnekalvs Intresseförening
Genom Inger Öhrn*



Trollstigen med mossa

KALVEBLADET SPONSRAS AV

Visual Communication, Viera Larsson www.visual.se

Wahlström & Stejner Arkitekter AB www.wahlstrom-stejner.se

VILL DU OCKSÅ sponsra Kalvebladet? Hör av dig till: ingerohrn@gmail.com

ANSVARIG UTGIVARE Inger Öhrn, ingerohrn@gmail.com

REDAKTION OCH DIGITALORIGINAL

Viera Larsson, viera.larsson@visual.se

TRYCK Ale tryckteam



Livet på Tjörnekalv – »Hur var det under corona-året?«

Det kanske känns som en underlig fråga för dem som bor permanent på Kalven. Det kanske var »som vanligt«, eller det kanske var ändå annorlunda? Vi frågade några ö-borna om året på Tjörnekalv under corona pandemin.

Sellbergs och Resviks skrev, Viera Larsson intervjuade

Tom och Marianne Sellberg bor vanligtvis på två platser, med miltals avstånd emellan. Deras hem finns både på Tjörnekalv och på norra Cypern. Under 2020-21 blev det annorlunda.

Efter flera försök att komma hem lyckades vi efter 4 försök den 6 augusti med Lufthansa från Larnaca och vi kunde anlända till Kalven sent på eftermiddagen i strålände sol. En fullastad båt med barnbarn mötte oss i glädje i Stansvik och vi välkomnades med kramar och glada miner. På kvällen bjöds på stort kalas och vi kände oss verkligen välkomna.

Tyvärr fick vi ju bara en vecka tillsammans med barnbarnen förra sommaren så vårt beslut att inte åka ner nu i vår/sommar och sitta i karantän i 10 dagar var ganska enkelt när vi fick höra barnbarnen säga, ”nej nu får ni verkligen vara här i sommar”. Dessa ord är ju svåra att motstå, så nu väntar Cypern först i början/mitten av september.

Att leva och bo under höst och vinter på vår Ö kan ju kännas en aning avlägset för många och kanske till och med omöjligt. Vi tycker nog att man kan säga att vi varit lite privilegierade som haft möjligheten att avhålla oss från stora folkmängder och allmän trängsel. Livet här har varit ganska omväxlande med olika projekt i bland och lugnt och skönt. Julen firade vi själva och tillsammans med andra boende önskade vi varandra God Jul med en skål vid en arrangerad brasa. Vägen dit hade vi pyntat med marshaller, hela vägen från San. Nyår var det som vanligt många fler husägare ute och då hade vi marshaller runt San och över bryggan. Väldigt stämningfullt och naturligtvis önskade vi varandra Gott Nytt med en skål i skumpa. Dessutom flaggade vi under alla adventsdagarna på bryggan.



Dagarna går ganska fort på Kalven och vi följer årstidsväxlingarna egentligen utan att tänka så mycket på att det blir mörkare varje dag under hösten. Det inträffar en sorts mysfaktor på senhösten när man kan tända ljusen, kakelungen och ha det bra i stugvärmen. Vintern har dock tidvis varit kall och vi fick ju en hel del snö i februari så snöslungan kom till användning vid ett par tillfällen. Även isen låg fast under flera omgångar och då kan man känna sig en aning mer isolerad. Vi har inte heller varit helt ensamma på ön under den här tiden vilket varit väldigt trevligt. Våra grannar Anki och Tommie Elgestål, Airi och Claes Dahlin har varit här mycket och även Elisabeth och Kurt Lestrup, Viera och Sixten Larsson har kommit i några perioder och förstås de fast boende. En sak man kan lära sig under den mörka årstiden är att hålla koll på vem som stiger iland, ingen kan komma osedd, så är det.

Räddningen i dessa lägen, om man inte kan köra med egen båt, är ju att vi har färjan, som verkar köra i de allra flesta lägen. Detta har ju varit en fantastisk tillgång när vi har valt att vara helt isolerade, då man kan få mat levererad från Dyrön, till och med en gång om dagen om så behövs.

Nu har både Marianne och jag blivit vaccinerade, två gånger och det kännas som nya möjligheter ligger som ett ljus i tunneln och samhället kan börja fungera lite som tidigare.

För den som möjligen tvekar att bo här på hösten kan vi bara säga, en mer avstressande och rofylld miljö är svårt att hitta.

Marianne & Tom Sellberg (snart fastboende sen 1 år)

Robert Karlsson är född på Tjörnekalv och har bott här hela sitt liv. Även under coronatiden. Var vardagen annorlunda för dig, Robert?

Det var precis som vanligt, säger Robert. På Kalven och även på jobbet. Det var väldigt få som var sjuka; jag har klarat mig utan att bli smittad. Och nu har jag fått min första spruta (i maj 2021) och andra får jag i juni. Det blir bra det!

– Men, förresten, tillägger Robert, – det var mycket mera folk här under året som har gått. Det lyste i flera hus under vintern. Och hur det har jobbat! Ombyggnader, nybyggnader, tillbyggnader ... Det var faktiskt väldigt roligt med allt folk på Kalven.

– Fick du mera jobb med så många fler, frågar jag?

– Inte alls, på vinter var det bara några få dagar med is på vägarna, men inte annars. Och det har varit roligt att stanna till och byta några ord med folk.

Jag pratade med Robert efter röjningen i maj. – Får jag ta en bild, kanske intill ditt hus?, frågar jag.

Robert skrattade till – folk ser mig ju hela tiden, alla vet vem jag är.

Och det stämmer, vi alla vet att Robert är vår resurs på Kalven, i vått och torrt! Så bra, Robert, att du har klarat pandemiåret på ett säkert sätt! Och tack för att du alltid ställer upp.



Mats och Jenny Resvik är relativt nya på Kalven. 2019 flyttade de till det senast byggda huset bakom »ängens«. Ingen har kunnat missa att se hur deras tomt förbättrats, nya planteringslådor byggts upp, dräneringen torkade upp sumpmarken. Vi frågade: Hur hittade ni hit? Vad betyder Kalven för er? Blev sommarhuset något extra under pandemiåret?

Under alla år har somrarna för familjen inneburit segling med olika båtar i olika vatten. Boendet på Näset, utanför Göteborg, har givit oss underbara möjligheter till detta. Någonstans har vi dock samtidigt närt en önskan om ett liv med sommarstuga.

År 2016 köpte vi, en »flytande sommarstuga« i Frankrike där bl.a. våra ungdomsvänner Bettan och Ulf Lilie seglade med oss. Hemkomna med båten (per lastbil) gjorde vi den sommaren vårt första besök på Tjörnekalv för att hälsa på dem.

Det visades sig att här fanns även gamla vännerna Lena och Sten-Åke Eliasson och även flera familjer från vår skidklubb. Dessutom gamla klasskamrater till Mats och en del andra bekanta. Vilka sammanträffanden!

Båten var ett fyraårsprojekt och påsken 2019 seglade vi runt i Bohuslän och tittade på sommarstugor som nästa steg, och fick en spontan idé att gå i land och fira påskafton på Tjörnekalv. Där var också ett hus till salu.

Att bo på en ö vet vi är en utmaning varför vi efter moget övervägande hade sorterat bort den tanken. Men sammanhanget på Tjörnekalv, dess närhet till Rönnäng, den karga utsattheten i sydväst och den trygga hamnen i nordost, det vackra bohuslänska samhället, de trevliga utflyktsmålen alldeles inpå, och inte minst en trivsamtämning på ön fick oss på andra tankar.

Att huset dessutom var nybyggt, i Bohusläns stil, passade oss väl, då vi på vår segeltur sett på många renoveringsobjekt som skulle kräva sitt. Vi lade ett bud och så blev det som det blev med det strandhugget. Till vår stora och smått euforiska glädje hade vi nu en sommarstuga på land.

Segelbåten fick ny ägare på hösten och vår seglande Drake Esmeralda gladdes åt att få mer uppmärksamhet.

Även om huset var nytt gavs det möjligheter till projekt både ute och inne. Att vara husägare håller en igång och allt spikande och bankande i var och varannan stuga på ön inspirerar och ger energi.

Nu efter två år på Kalven, hur blev det nya livet? Att få landa in i ett nytt sammanhang och mötas av den omtanke, hjälpsamhet och vänskap som boende på ön visar, är stort. Det är mycket att skapa ett nytt hem och ett nytt liv på en ny plats, men tack vare Kalvenborna har detta gått över förväntan och givit oss så mycket glädje. Inte svårt att förälska sig i denna plats!

Vi ser även något annat stort här – umgänget över generationer. Glädjen att få vara med barn och barnbarn är något som även vi nu vill skapa för oss.

Nu kan ni tycka att vi smörar onödigt mycket för så bra kan det väl ändå inte vara på Kalven. Jo, så bra blev det för oss! Vi hör även från andra Tjörnebor som vi träffar i olika sammanhang att de upplever att Tjörnekalv är en bra plats att vara på.

Att vistas ofta på en liten ö under detta speciella »corona«-år kunde ses som en utmaning. Normalt erbjuder Göteborg oss mängder av olika aktiviteter året om. Hur skulle det fungera att så drastiskt bryta och byta det mot något helt annat? Det blev riktigt givande, faktiskt. Tack vare Cuttes båt, som vi generöst fått låna, har vi enkelt och ofta kunnat ta oss till Kalven, även om vinterns isläggning gav nya provningar. Trivsamt har det varit i vintermörkret med levande ljus och brasa och även med många trevliga och säkra träffar med dem som varit på ön. Som någon sa:

– Vi har nog haft fler möten med folk här än om vi varit kvar i stan.

I det perspektivet har denna nya erfarenhet givit mersmak. Och kanske inte bara för oss ...



Jenny och Mats Resvik, seglarna som gick i land



..NYHETER..



Fotograf Nina Rojina Krömer

Esther Wallenborg föddes den 4 april 2021, hon är barn till Louise o Marcus Walleborg och barnbarn till Margareta och Örjan Larsson. Här med storasyster Alice.



Malcolm Knut Axel Andersson Lestrup föddes 3 oktober 2020, han är barn till Linn Lestrup och Philip Andersson och barnbarn till Elisabeth och Curt Lestrup.



»Lillan« **Lindoff** föddes den 11 maj 2021, hon är barn till Malin Lindoff och Andreas Knutsson och barnbarn till Anne-Marie och Ingemar Lindoff.



Frida Langenius med dottern **Josefine** född 13 januari, pappan heter Carl Pettersson Sylvan och Marcus Resvik med sonen **Hugo** född 11 januari, mamman heter Sara Forsberg. De stolta morföräldrar är Anna och Olle Langenius och farföräldrar Jenny och Mats Resvik.

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTEN

FREDAG 2 JULI

- St. Tjörnekalvs Intresseförening kl 18.30

LÖRDAG 3 JULI

- St. Tjörnekalvs Samfällighetsförening kl 10.00
- St. Tjörnekalvs Hamnförening kl 11.00

Vi sitter utomhus men eventuellt under ett tält-tak.

Vi meddelar på anslagstavlan om några andra sommaraktiviteter kommer att hållas. Allt beror på direktiv från våra myndigheter.

- Gemensamhetsdagen för vägar meddelas i juli
- Røjning 21 juli
- Grovsophämtning – kl. 10–14 6 augusti



Hinner du inte se utställningen kontakta Viera för mer info.

SJUKVÅRDSUTBILDADE PERSONER PÅ St. TJÖRNEKALV

Mona Krook
tel 0732-480101

Pia Johansson
tel 070-586 18 15

Lisbeth Hansson
tel 0700-823527

Johan Appelqvist (Dahlin)

Lena Wedlin

Lena Öhrn

SJUKVÅRDSVÄSKAN
finns på baksidan
av vänthuset



MEDLEMSAVGIFT 2020–2021

250 kr/person alt 500/hushåll eller ett frivilligt belopp utöver detta. Betalas till Bg 5473-6681